

# Levenskracht Gemeente

## Jaarverslag 2025

De gemeente Venlo bestaat inmiddels bijna 3½ jaar en groeit snel. Wij kijken terug op een jaar met uitdagingen op het gebied van het vinden van een eigen pand, maar ook een jaar waarin we weer sterk zijn gegroeid.

Het Bijbelvers dat God mij gaf voor dit jaar kwam uit **Esther 4,14** “**Wie weet; zei hij tegen haar, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.**”

“**Een tijd als deze...**” Dit was het thema voor het jaar 2025, dat ook een jaar van bovennatuurlijke versnellingen zou worden.

In alles wat we als kerk deden, werd het duidelijk dat Gods timing en onze reactie daarop van het grootste belang zouden zijn om Zijn Koninkrijk en ons persoonlijke leven te zien groeien.

### Gebouw

Zoals ik eerder al aangaf, zijn we actief op zoek naar een groter, permanent pand waar we verder kunnen groeien. Hoewel we een geschikt pand hadden gevonden, bleken onze pogingen om het te bemachtigen tevergeefs, omdat we het niet eens konden worden over de prijs met de eigenaren.

Onze visie is een pand op de begane grond of bovenverdieping met lift. Bestaande uit één grote ruimte van 120-150 m<sup>2</sup>, twee kleinere ruimtes van ongeveer 50-75 m<sup>2</sup> en een keuken en genoeg parkeermogelijkheden.

We zetten onze zoektocht voort en hebben een makelaarskantoor gevraagd om voor ons uit te kijken naar een geschikt gebouw.

### **Sprekers**

Ook dit jaar hadden we weer fijne gastsprekers zoals: *Henk Bruggeman, Jos Refo, Jan Dalm, Violetta Pantekoska, Koen de Rooij, Johan de Smit, Steven Pinas, David van Wessel, Arthur de Groot en Gerald Troost.*

Uiteraard heeft ons eigen team van sprekers, waaronder *Henk van Veluw, Nell Brugmans, Annette van Gorkum, Jan Vergoossen en Bert van Nes*, ook een mooie bijdrage geleverd.

### **Praise en Worshipteam**

De lofzang en aanbidding werden dit jaar geleid door Annette van Gorkum en Albert Brown, en Coen van Nieuwenhuyzen heeft ons het hele jaar door diverse malen ondersteund. We zijn dankbaar voor hun toewijding. We weten dat lofzang en aanbidding een enorm belangrijke rol spelen. Het belang van het prijzen van God wordt honderden keren in de Bijbel genoemd, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. God prijzen is uitdrukken hoe groot en wonderbaarlijk we Hem vinden en hoeveel we van Hem houden.

### **Bijbelstudies**

Dit jaar vonden de Bijbelstudies regelmatig op woensdagavond plaats. We hebben een aantal onderwerpen bestudeerd, zoals: *Koninkrijk Cultuur, Betrouwbaarheid van de Bijbel, De ware aard van God, Bewegen & Leven met de Heilige Geest, Onwankelbaar in Christus, Geest vervulde Temperament, De eindtijd, Angst, de vijand van het geloof en Leven in het Koninkrijk van God.*

### **Schoonheid voor as**

De cursus "Schoonheid voor as" onder leiding van Georgette Engel vond plaats van januari tot april en was wederom een groot succes. Ook dit jaar werd de cursus digitaal aangeboden. De regionale fysieke bijeenkomsten vonden wederom plaats in Venlo. Steeds weer zien we mensen op het pad naar genezing die een gebrek aan goedkeuring, bevestiging, communicatie, liefde, zorg en samenzijn ervaren hebben en dus in feite in een disfunctioneel gezin zijn opgegroeid.

## **Gemeenteactiviteiten**

We kunnen terugkijken op een aantal leuke activiteiten die ons dichter bij elkaar hebben gebracht en ook ons geloof hebben versterkt.

Op Moederdag en Vaderdag mochten we de moeders en vaders verwennen en in het zonnetje zetten. Het Woord van God heeft veel te zeggen over de rol van een vader en moeder, en ook hen konden we bemoedigen.

De vrouwen hadden ook leuke activiteiten zoals een aantal knutsel middagen waar de focus lag op gezelligheid en de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Ook de mannen werden niet vergeten en kwamen samen voor een gezellige mannenavond.

In juli vond onze jaarlijkse barbecue plaats in onze achtertuin in Duitsland. We hadden drie grote tenten opgezet met tafels en banken om op te zitten en gebruikten twee grills om te barbecueën. Die dag hielden we ook een doopdienst en doopten we vier kandidaten in onze SPA, waar het water lekker warm was.

Kerst mogen we natuurlijk niet vergeten. Wat een geweldig mooie samenkomst. We zaten met 85 mensen in de grote beneden zaal waar het woord gebracht werd door Gerald Troost. Na de dienst hebben we samen gezellig kunnen eten en kerst vieren.

## **Budget**

Wij geloven dat visie ook belangrijk is voor financiën. Elk jaar vertrouwen we op de Heer voor de financiën om al onze inspanningen te financieren. Ook dit jaar heeft Hij ons geloof niet teleurgesteld. Het financiële bericht voor 2025 is op ons website te zien.

Onze groeivisie voor 2025 ging uit van 60 volwassenen en 10 jongeren. Sindsdien zijn we gegroeid naar 70 volwassenen en 13 jongeren. Tegelijkertijd is er een jeugdgroep opgericht, die nu elke tweede woensdagavond bijeenkomt. Al met al mogen we dankbaar zijn dat we deze groei hebben mogen meemaken.

*Sr. Pastor John Engel*

15.01.2026